

Management Samenvatting

Stichting Sikhisme & Cultuur is een droom van Nederlandse Sikhs die meer erkenning willen en iets voor de gehele samenleving willen betekenen. Onze doel is om de maatschappij op nationale en internationale level te helpen met sociale problemen zoals; meer erkenning voor ons geloof; vrouwen van verschillende culturen meer stimuleren om te werken en meer sociaal te worden, bevorderen van het samenwerken van meerdere culturen onder een dak, en maatschappelijke problemen zoals dakloosheid en overgewicht te bestrijden door activiteiten te organiseren. Ons bestuur bestaat voorlopig uit zes leden maar onze armen staan open voor meer krachten in de toekomst en tevens willen wij stagiaires en vrijwilligers een kans geven om te groeien en bestuurservaring op te doen.

Prabhjot Kaur (Voorzitter) – “Ik ben in India geboren, maar in Nederland opgegroeid. Ik was drie jaar oud toen ik naar Nederland kwam. In Amsterdam(HvA) heb ik HBO- Rechten gestudeerd en heb tijdens mijn opleiding vaak onderzoeken gedaan naar de rechten en conditie van vrouwen in India. Ik heb meegedaan met meerdere verkiezingen en in 2015 won ik Mrs. India Holland. Toen was het al mijn droom om een stichting op te richten en hiermee vrouwen in Nederland en in derde wereldlanden te helpen. Ik heb vaak in de krant gestaan voor de punjabidans Gidha en ben ook op RTV Noord Holland¹ geweest. Mijn passie om te dansen wilde ik ook implementeren in de stichting en hierdoor leuke activiteiten te organiseren voor de Sikhs en Nederlanders in Nederland. Ik vind het jammer dat Sikhisme (de vijfde grootste religie van de wereld) in Nederland bijna geen bekendheid heeft. Door middel van religieuze en spirituele activiteiten wil ik meer bekendheid voor het geloof creëren en door middel van leuke culturele activiteiten wil ik meer erkenning voor het cultuur van Punjab. Beiden maken deel van mijn identiteit: Ik kom uit Punjab en ben Sikh. Vandaar ook de naam Sikhisme en Cultuur.” (22-05-2018)

Shivangi Singh(Secretaresse) – “*Er bestaan 8 Sikh tempels in Nederland, en er leven maar ongeveer 10000 Sikhs in Nederland. We zijn maar een kleine groep en daardoor is er weinig erkenning over ons geloof. Maar we zijn er wel en willen meer erkenning en plaats in de omgeving creëren. Ons geloof is een van de jongste en we zijn er weinig in Nederland maar we vallen meestal wel op omdat wij allemaal Kaur en Singh als achternamen hebben of tulband dragen. Meestal krijg ik de vragen; ‘Zijn jullie Kaur en Singh’ s allemaal bloed familie? Hoe zit het nou? Hoe kunnen jullie allemaal Singh/Kaur heten? Of zijn jullie moslims? Jullie geloven lijken op elkaar!’ Door mezelf in te zetten voor de stichting, bereik ik mijn taak als goede Sikh door activiteiten te organiseren en maatschappelijke problemen te verhelpen zoals overgewicht te bestrijden en mensen die het minder hebben te voorzien van noodzakelijke levensmiddelen. Op dezelfde moment krijg ik de kans om Sikhisme te promoten.” (22-05-2018)*

Gagandeep Singh (Penningmeester) – “Ik woon nu al 4 jaar in Nederland en ben geboren en getogen in Punjab(India). Toen ik Prabhjot had ontmoet in India was ik smoorverliefd en besloot daarom te verhuizen naar Nederland. Helaas was het in het begin erg moeilijk om mij een te voelen met de cultuur in Nederland. Niet omdat ik de taal niet kende, want ik had een inburgeringscursus gedaan en ging gelijk naar school toen ik in Nederland kwam, maar omdat ik een tulband droeg. Een ieder keek mij aan met een verwarde blik en ik zag er niet uit als de rest.

¹ RTV Noord Holland: <https://www.youtube.com/watch?v=lvK8sH1kG4s>

Ik heb een baard en draag een tulband, maar dat is mijn kroon en dat moet ook zo erkend worden! Ik heb Hotelmanagement gestudeerd en heb jaren ervaring opgedaan in Lagos(Nigeria) en in steden van India. Toch werd ik in Nederland niet uitgenodigd op sollicitatiegesprekken en ik denk dat dit met mijn tulband te maken heeft. Ik solliciteerde zelfs bij lage functies in hotels zoals stagiaire(terwijl ik in India hotelmanager was) en bij lokale horeca zoals McDonalds, maar ieder keer zonder succes. Nu ben ik al een aantal jaar werkzaam bij een Indiase groothandel als salesmanager, maar ik vind het nog steeds erg jammer dat ik werd gediscrimineerd wegens mijn tulband. Dit is ook de reden dat ik mijn vrouw(de oprichter van deze stichting) wil ondersteunen in haar doelen om meer bekendheid te creëren voor Sikhisme en maatschappelijke ondersteuning bieden aan hulpbehoevenden. Tevens wil ik mensen helpen die net als mij in het begin moeite hadden met de Nederlandse cultuur, zodat ik hen kan helpen overbruggen en zodat deze culturen hand in hand met elkaar gaan in de maatschappij.” (22-05-2018)

Damini, Makarishma & Natasja (bestuursleden) – “Wij zijn in totaal vier zussen die trots zijn op onze cultuur en geloof. Hier zien wij echter weinig van terug in de Nederlandse samenleving. Dit willen wij veranderen middels workshops. Ook spreekt het uiteindelijke doel ‘Mensen die het minder hebben dan wij’, ons erg aan. Als wij een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de wereld, hebben wij onze taak als een goede Sikh volbracht.” (22-05-2018)

Aliza Yaseen Kaur (bestuurslid) – “ Ik ben thuis zowel met het Islamitische cultuur als met het Sikhisme opgegroeid. Je merkt dat er veel van andere culturen terug ziet hier in Nederland. Maar vrij weinig van Sikhisme. Ik krijg vaak de vraag ‘Wat is Sikhisme?’ Terwijl onze geloof heel mooi is en het niet zo erg bekend is bij velen hier in Nederland. Ik wil dat anderen ook de kennis krijgen van onze cultuur en geloof.” (22-05-2018)

Rawinder Kaur (vrijwilliger) – “Ik ben zowel geboren als getogen in Nederland, maar ben mijn roots nooit vergeten! 'Thuis is het bijna verplicht om in het Punjabi (taal die in het noorden van India gesproken wordt) te praten. Dit omdat mijn vader het belangrijk vindt dat wij onze moedertaal niet vergeten en zo ook verbonden blijven met ons cultuur. Als Nederlandse - Punjabi (om het zo te zeggen) vind ik het leuk om onze cultuur terug te zien buiten India. D. m. v. bijvoorbeeld de bhangra dans lessen die stichting Sikhisme-en-cultuur gaan geven, het verbindt ons als Punjabi's en de nieuwe generatie aan hun land van herkomst. En voor de samenleving is het een nieuwe ervaring met een onbekend geloof en cultuur dat toegankelijk en vrede vol is. Sewa doen dat is wat ons geloof (Sikhisme) ons leert, vandaar dat ik dus ook mijn bijdrage aan het goede doel wil leveren. Stichting Sikhisme-en-Cultuur geeft mij de perfecte kans/mogelijkheid hiervoor.

Onze gezamenlijke droom zal uitbloeien tot onze organisatie die veel waarde zal toevoegen voor de Nederlandse maatschappelijke problemen en internationale missies zoals het verhelpen van vrouwen. Wij heten U een warme welkom en danken U vriendelijk voor het lezen van onze beleidsplan.

Achtergrond Informatie

Stichting Sikhisme en Cultuur staat voor de samenleving en de sociale verbinding. Met de Stichting Sikhisme en Cultuur willen wij meer verbinding bereiken met de medemens. Het Sikhisme is een monotheïstische godsdienst die in het begin van de 15e eeuw ontstond in noordelijk India door de eerste leermeester Goeroe Nanak Dev.

Eenheid en de liefde te dienen als de basis van de Sikh theologie - dat is zowel het doel als de werkwijze. Sikhs hebben tot doel de goddelijkheid in alles en iedereen die ze tegenkomen te herkennen en deze dagelijkse praktijk helpt het individu de kwaliteiten van eenheid en liefde te cultiveren en te belichamen. Sikhs geloven dat de Schepper de hele Schepping doordringt en dat elk individu wordt gevuld met dezelfde goddelijke potentieel. De Sikh traditie benadrukt de collectieve gemeenschap van de hele mensheid en daagt alle sociale ongelijkheid uit, waaronder die op basis van klasse, kaste, geslacht en beroep. Het realiseren van eenheid en liefde in je leven dwingt het individu ook om de eenheid met de wereld om zich heen te zoeken. Deze traditie roept zijn volgelingen op om te leven als een sant-Sipahi (heilige - strijder), iemand die een balans zoekt in het cultiveren van spiritualiteit en het vervullen van een maatschappelijke bijdrage door middel van vrijwilligers werk.²

Inleiding

Met de Stichting hebben wij als doel om meer erkenning te krijgen voor het Sikhisme en het cultuur(tradities) van Noord- India(Punjab). Wij willen ons doel bereiken door middel van verschillende activiteiten te organiseren en daarmee een poging maken om zowel sociale problemen van Nederland te bestrijden zoals overgewicht en met het financiële winst die wij maken, willen wij de samenleving in Nederland en zowel buitenland ondersteunen.

De activiteiten die wij willen organiseren zijn vooral cultureel & spiritueel zoals; traditionele Bhangra en Gidha (Punjabi) Dans- workshops om beweging te bevorderen en overgewicht te voorkomen en bestrijden; yoga- lessen organiseren om spiritualiteit en een zijn met God bevorderen; organiseren van evenementen zowel openbaar als alleen voor vrouwen om meer sociale verbinding te krijgen met de buurt of de stad (Gemeente Amsterdam) ; het organiseren van openbare religieuze ontmoetingen in de lokale Gurudwara's (sikh-tempels); helpen aan een betere maatschappij door bijvoorbeeld vrijwillig Nederlands taalles te geven aan immigranten of mensen uit India zodat zij een beter toekomst hebben in Nederland; vrijwillig helpen bij juridische of financiële zaken en doorverwijzen naar de juiste juridische instanties; vrijwillig bezoeken afleggen bij eenzame ouderen van Amsterdam en alle andere wijzen om bij te staan in de maatschappij en erkenning voor het geloof. Zo zijn er nog talloze activiteiten die wij willen uitvoeren. De stichting heeft een brede doel en vanuit de religie gezien wil de stichting een balans zoeken in het cultiveren van spiritualiteit en het vervullen van een maatschappelijke bijdrage door middel van vrijwilligerswerk.

In beginsel gaat de stichting te werk in Gemeente Amsterdam, maar wil in de toekomst zeker vooruitgang maken in andere grote steden van Nederland, zoals Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De stichting gaat op zoek naar vrijwilligers over heel Nederland die willen helpen bij het oprichten van iets moois. Een stichting voor allen!

² <http://www.sikhs.nl/Dingen%20die%20iedereen%20zou%20moet%20weten%20van%20het%20Sikhisme.htm>

Contents

Management	2
Achtergrond	4
Inleiding	4
1 Missie,	6
1.1 Missie	6
1.2 Vissie	7
1.3 Strategie	7
1.4 Doelstelling	7
2 Financien	8
2.1 Werven van vermogen	8
2.2 Besteding en beheer vermogen	8
3. Bestuur en haar werknemers	8
3.1 bestuur & werknemers informatie	9
3.2 onkostevergoeding voor bestuursleden en werknemers	9
4 Huidige situatie	9
Conclusie	9

1 Missie, Visie en Strategie

1.1 Missie

De organisatie is ontstaan vanuit een droom en het durven doen. De oprichters hebben een droom: een wereld voor ons allemaal! De oprichters wilden altijd iets doen voor de maatschappij en de erkenning van hun normen en waarden die zij vanuit huis hebben meegekregen. Als Sikhs in Nederland hebben wij veel moeilijkheden ervaren voor de erkenning van ons geloof, cultuur en tradities. Op school worden wij vaak verward met Moslims of Hindoes en daarom willen wij onze identiteit meer blootstellen aan de Nederlandse samenleving. Wij willen dat er meer evenementen worden georganiseerd rondom ons geloof en traditie, zodat Nederland ons beter kan leren kennen. Ook willen wij bestaande organisaties van ons cultuur die al activiteiten organiseren helpen bij het bekendmaken van die activiteiten en bijvoorbeeld verspreiden van reclame zodat meer mensen betrokken worden. Tevens gaan wij ons meer richten op lokale nieuwszenders en kranten om die ook te betrekken bij onze activiteiten, zodat heel Nederland weet waar de activiteiten plaatsvinden. Wij zien dat er niet genoeg mensen op komen dagen omdat het woord zich niet ver genoeg heeft verspreid. Wij als jongeren en nieuwe generatie die meer verstand heeft van marketing en internet kunnen ons bijdrage leveren aan de bestaande organisaties.

Sikhs hebben vaak lang haar en dit was ook een obstakel op school, vooral voor jongens die werden gepest door hun tulband. Wegens de pesterijen hebben velen hun haar geknipt, terwijl het haar heilig is in het Sikhisme. Dat drijft de Sikhs eigenlijk weg van hun cultuur en voelen ze zich niet op hun gemak in onze samenleving. De Sikhs willen meer erkenning en respect voor hun tradities en gewoontes zoals kledinggedrag met name de tulband. Door deze misverstanden konden de oprichters zich minder een voelen met de eenheid van Nederland en ontstond er een soort afstand tussen de twee culturen. Om deze afstanden te overbruggen wilden wij altijd wat doen wat met ons geloof te maken had. Bijvoorbeeld gastlessen geven aan scholen en uitleg geven over onze religie of studenten motiveren een spreekbeurt te houden over de religie.

Ons drijfveer is dat wij sociale verbinding willen in de maatschappij en tevens willen wij met het behaalde winst vrouwen in derdewereldlanden (lees: India, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bangladesh, Afrika, Sri Lanka etc.) financieel ondersteunen. De stichting zal activiteiten organiseren in Nederland voor de sociale verbinding en met de behaalde winsten goede doelen in derde wereldlanden financieren die zorgen voor vrouwenemancipatie of zelf projecten opzetten in deze landen en ervoor zorgen dat vrouwen in deze landen een eigen zaak kunnen beginnen. De oprichters (vrouwen) willen met deze stichting andere vrouwen die het minder goed hebben dan ons financieel ondersteunen. Wij, de oprichters, gaan op zoek naar vrouwen met ambitie en die wat willen betekenen voor hun gezin en maatschappij.

Deze vrouwen bieden wij een kans om hun dromen achterna te gaan. Vrouwen in derdewereldlanden hebben het erg moeilijk om gelijke rechten te krijgen als de mannen in derdewereldlanden. Vrouwen worden vaak gezien als een last. In deze landen zijn er vaak verkrachtingen en moorden en wordt de vrouw vaak onderdrukt. Sommige vrouwen hebben nooit de kans gekregen om te studeren. Sommige vrouwen worden in de steek gelaten omdat zij alleen dochters baren en geen zoon. Voor deze vrouwen wil de stichting financieel en emotioneel iets betekenen.

Vanuit het Sikhisme is er altijd druk gelegd op gelijke rechten voor vrouwen. De oprichters van de stichting vinden dat de vrouw ook gelijke rechten verdienen en willen daarom als vrouwen die vrouwen helpen.

Ons doel is gelijke kansen voor vrouwen in derdewereldlanden en met dit doel in ons achterhoofd zullen wij activiteiten organiseren in Nederland voor de sociale verbinding tussen de Sikhs en Nederlanders. Maar ook vrouwen van verschillende culturen in Nederland bevorderen om mee te doen met ons activiteiten en uit de kast te kruipen. Er zijn veel vrouwen in Nederland van Oosterse culturen die niet veel de kans krijgen om mee te doen aan activiteiten omdat er mannen mee doen of omdat ze zich schamen. Wij willen zorgen voor een plek waar vrouwen actief kunnen mee doen zonder zich zorgen te maken of zich te schamen. Hiermee promoten we ook het idee van verschillende culturen die samen werken onder een dak.

De stichting kon geen gelijkent vinden in bestaande organisaties of stichtingen en heeft toen daarom besloten om de stichting op te richten. De stichting is een perfect voorbeeld van zes vrouwen met eenzelfde droom en ons droom is ons drijfveer om deze stichting vrijwillig op te starten.

1.2 Visie

In 2018 zijn wij als stichting opgericht en ons visie is om voor 2021 meerdere activiteiten te organiseren in Nederland (zowel op buurtschaal als in grote steden). Daarnaast willen wij op zijn minst twee ondersteunende activiteiten doen in Nederland voor mensen die het minder goed hebben als de gemiddelde Nederlander en 10 vrouwen steunen in derdewereldlanden. Wij zullen onze successen delen op onze website en Facebook- pagina. Elk jaar zullen wij een terugblik doen op de jaar daarvoor en zullen aan de hand daarvan ons beleidsplan en strategie aanpassen.

1.3 Strategie

Onze strategie is om in eerste instantie zoveel mogelijk subsidies en donaties te werven en ons eigen geld te gebruiken voor het organiseren van de eerste activiteiten. Als de activiteiten succesvol worden uitgevoerd en er winsten drijven zorgen wij ervoor die goed te gebruiken om de stichting verder te ontwikkelen en meer activiteiten te organiseren zodat we ons doel kunnen bereiken.

1.4 Doelstelling

De uiteindelijke doelstelling van onze stichting is : "Mensen die het minder hebben dan wij te helpen." Om deze doel te behalen, presteren wij taken uit die er tegelijkertijd voor zorgen om onze andere doelen te behalen zoals; erkenning te creëren voor onze gemeenschap; Maatschappelijke problemen van de samenleving te bestrijden zoals; meer activiteiten creëren voor vrouwen die zich schamen om met mannen verschillende activiteiten te doen, Vrouwen over het algemeen in Nederland zowel buitenland te helpen die het moeilijk hebben en hierdoor onze taak als goede Sikh te verrichten.

2 Financiën

De financiële activiteiten van onze stichting draaien rondom het oprichten en organiseren van de evenementen en betalen van onkostenvergoedingen aan de helpers van de stichting. Het uiteindelijke doel is om de winsten te gebruiken voor mensen die het minder hebben dan wij. Het geld dat naar binnen komt, zal uitermate voor de doeleinden worden gebruikt voor het onderhouden en voortzetten van de stichting.

2.1 Werven van vermogen

Het vermogen zal voornamelijk komen uit de winsten van de activiteiten die wij gaan organiseren. Daarnaast gaan wij op zoek naar sponsors die ons willen steunen en mee willen werken aan een betere samenleving. Wij zoeken sponsors door zowel online te publiceren en ook deur-aan-deur en op veel publieke plaatsen flyers en mondeling informatie en donatie te vragen. We zijn ook constant op zoek en in contact met organisaties die graag geld doneren voor maatschappelijke doeleinden. In de begin fase en opzet van de organisatie gebruiken we vooral onze privé geld en wat kleine donaties en giften. Tevens, zullen wij langsgaan voor het werven van geld voor donaties en goede doelen die bestemd zijn voor Derdewereldlanden.

2.2 Besteding en beheer van vermogen

Het vermogen wordt onderhouden door de penningmeester die alle inkomsten en uitgaven zal noteren en onderhouden. Er zal een concrete onderscheid worden gemaakt tussen geld dat bedoeld is voor de activiteiten en geld dat we werven voor de goede doelen en Derdewereldlanden. Er zal ieder maand een overzicht worden presteert aan de gehele bestuur zodat iedereen na kan controleren. Het vermogen zal uitermate gebruikt worden voor de organisatie en er zal streng op gelet worden dat het geld niet voor privé of andere doeleinden gebruikt wordt. Ook zullen we jaarlijks onze prestaties en financiële verslagen publiceren op onze website. Op het moment dat we genoeg winst maken kunnen wij een onkostenvergoeding uitkeren aan de bestuurders. In beginsel zal het werk wat verricht wordt door de bestuurders op vrijwillige basis zijn.

3. Het bestuur en werknemers

In eerste instanties zijn de bestuursleden de werknemers dus ook degene die zowel achter de schermen als alles wat nodig is rondom het organiseren van de events zoals marketing en implementatie van de events organiseren. Naarmate we groeien en meer mensen binnen werven worden de individuele rollen meer specifiek verdeeld en kan iedereen zich verdiepen en specialiseren naar zijn of haar taak. De stichting staat open voor alle mensen die ons willen helpen bij het realiseren van onze doelen. Wij maken geen onderscheid tussen leeftijden of culturele groepen of religie. Iedereen is welkom aan boord. Wij zullen op zoek gaan naar vrijwilligers die willen helpen bij het opzetten van de activiteiten en tevens gaan wij op zoek naar meer bestuursleden, zodat wij met meerdere onze doelen kunnen realiseren.

3.1 Bestuur & werknemers informatie

Prabhjot Kaur Pamma- Grover – Voorzitter

Shivangi Singh – Secretaresse

Gagandeep Singh Grover – Penningsmeester

Nastasja Bhalla- Bestuurslid

Makarisma Bhalla – Bestuurlid

Damini Bhalla- Bestuurlid

Aliza Yaseen Kaur - Bestuurlid

Rawinder Kaur Dhaliwal – Vrijwilliger

3.2 Onkostenvergoeding voor bestuursleden en werknemers

De oprichters van de stichting werken in beginsel op vrijwillig basis zonder onkosten vergoeding. Mocht het zijn dat er in de toekomst winst gemaakt wordt, dan zullen de onkosten van de oprichters worden vergoed. De activiteiten die wij gaan organiseren zullen gesubsidieerd worden waarvoor wij subsidies gaan aanvragen bij de Gemeente Amsterdam en Gemeente Rotterdam(aangezien de bestuurders daar gevestigd zijn). Daarnaast nemen wij verschillende initiatieven om giften en donaties te collecteren van individuele mensen zowel als instanties die daarvoor bestaan.

4 Huidige Situatie

Momenteel, zijn wij van start gegaan met het oprichtingsfase en hebben wij nog geen startkapitaal. Daarom hebben wij besloten om eerst zelf geld te investeren in de stichting. We bestaan voorlopig uit een team van zeven ambitieuze personen. Wij gaan ons volledig inzetten en zalen huren om de dans- workshops te geven. Op het moment dat wij groeien en succesvol zijn kunnen wij naar de volgende stappen en zo langzamer hand onze weg creëren voor het behalen van onze uiteindelijke doelen.

Conclusie

Stichting Sikhisme & Cultuur heeft als doel de medemens te helpen en te voorzien met het nodige. Hiermee behaalt zij haar doel om meer erkenning te creëren voor het geloof en zowel maatschappelijke problemen te tackelen. Deze doelen worden gerealiseerd door verschillende culturele zowel gelovige activiteiten te organiseren. Het geld wordt vanuit subsidies, giften en donaties zowel als winsten uit de organiseerde activiteiten getroffen. Er wordt gezorgd dat het geld uitermate gebruikt wordt voor de organisatie en haar activiteiten. De stichting bestaat voorlopig uit zeven leden die voorlopig vrijwillig zonder onkostenvergoeding werken. De stichting staat open voor mensen uit alle culturen & geloven van alle leeftijden die mee willen doen.